

"2222"

מחזה מקורי מאת: אביטל קורמן

הערות

- לפניך הצצה לשני עמודים ראשונים של הטקסט הכתוב, במידת הצורך וברצונך לקבל את הטקסט השלם, יש ליצור קשר עם המחברת.
- המחזה נכתב ל- 13 דמויות - בגרסה אחרת של המחזה הופיעו 15 דמויות. במידת הצורך ניתן לערוך את המחזה, להשמיט או להוסיף דמויות.
- המחזה מונה 22 עמודים ועמ' 1 נוסף שהוא פתיח / הקדמה של הדמויות - הזומם והזוממת
- המחזה נכתב לביצוע על הבמה של תלמידי כיתות ד' עד ו' של במה צעירה לתיאטרון, אך ניתן לשנות את סגנון הכתיבה שלו ולייעד אותו גם לילדים צעירים יותר

תקציר

זוהי אגדה מודרנית על חבורת ילדים שנבחרו לצאת למשימה להציל את העולם מכליה. בעולם בו חוסר המודעות של בני האדם לשמירה על כדור הארץ, מצאתי שהנושא מדבר אל הילדים והוא כתוב כאגדה על כל מרכיביה. גיבורינו יוצאים למסע בזמן אליו לוקחת אותם הטיימריט - סוג של רובוטית דמיונית. הם חוזרים עם המסקנה המתבקשת: "ההשפעה של התחממות כדור הארץ היא הרסנית... אם נגיע לנקודת אל - חזור! אי אפשר יהיה לעצור! אי אפשר יהיה למנוע את ההידרדרות, זה מעגל קסמים שישתחרר ושעלול להביא לקץ הציוויליזציה שלנו" דמותו של "אינדיאנה הגיבור" - מספר הסיפור - כתובה בהומור וברגע האמת במפגש עם "הזוממים" - המכשפה והמכשף מהחלל החיצון - "הנבחרים האמיצים" מצליחים לעצור את המזימה האימה. "כתבי הטלוויזיה" מראיינים את הילדים, את הגינה שיוצאת להפגנה ודורשת להפוך לשמורה ואת הפרח המוגן שבעוד זמן קצר לא ייוותר אפילו אחד כמותו בגן.

אגדה מודרנית מקסימה בעלת ערך מוסף עם תקווה לעולם אקולוגי טוב יותר

"2222"

מחזה מקורי מאת: אביטל קורמן

קריאה נעימה

רשימת תפקידים לפי סדר הופעתם במחזה

1. אינדיאנה - חוקר הטבע וגיבור-על כושל
2. עומר - ילד שנבחר להציל את העולם חנון מלומד
3. שי - ילדה שנבחרה להציל את העולם אמיצה ובעלת תושייה
4. אריאל - ילדה שנבחרה להציל את העולם אמיצה ובעלת תושייה
5. נועה - ילדה שנבחרה להציל את העולם חכמה ומתחכמת
6. הגינה 1 - לוחם צדק
7. הגינה 2 - לוחם צדק
8. הפרח המוגן - מנהיג הגינה
9. אילנה בגן - כתבת הטלוויזיה
10. עומרי השושן - כתב הטלוויזיה
11. הטיימר - סוג של רובוט שמעביר בזמן
12. הזוממת - מכשפה מהחלל החיצון
13. הזומם - עוזר זוממת גם הוא מהחלל החיצון

Q 1 מוזיקת פתיחה להצגה

סצנה 1

(על הבמה - גבעת דשא וספסל - נכנסים דשא 1 ודשא 2 ומתיישבים על גבעת הדשא הם לבושים בבד סוג דשא, על ראשם כובע דשא. מתחת לבמה פודיום המיועד לכתבי הטלוויזיה - נכנסים הכתבים ומתיישבים. נכנס החוקר אינדיאנה ומתיישב על הספסל)

אינדיאנה: שלום לקהל הנכבד, שמי אינדיאנה, אני חוקר ארצות וגיבור מהסרטים והאגדות. היום אספר לכם סיפור מיוחד. זו אגדה, למרות..... שהיא לא מתחילה ב- לפני שנים רבות. זו אגדה מלאה בדמיון, אבל גם במציאות, היא נוגעת בנושאים חשובים, כמו סביבה ואיכות, ירוק ואפילו בריאות! אז קהל נכבד, אם אתם מוכנים, אנחנו כבר מתחילים. היה היו, ארבעה ילדים, חברים, נקרא להם הנבחרים. למה ומדוע? זה לא ממש ידוע. אולי בגלל אומץ ליבם. אולי בגלל חכמתם, אולי בגלל שהיו נחמדים וטובים, ואולי... בגלל שהבינו פתאום, שצריך לעשות מעשה, עוד היום! אז יום אחד... זה היה יום בהיר, יום יפה במיוחד, אחרי בית הספר... בתום יום לימודים, עצרו הילדים... וויכוח קטן התעורר... והם נעצרו רק כדי לברר....

(אינדיאנה נכנסים ארבעת הילדים הנבחרים)

עומר: נו, שי! מה עצרתם? אמרנו שהולכים לגלידרייה.

שי: זה ממש לא נכון עומר, אמרנו שהולכים לפיצרייה.

עומר: אבל אמרנו גלידה.

שי: לא נכון, אמרנו פיצה.

עומר: גלידה.

שי: פיצה.

אריאל: גלידה, פיצה, גלידה, פיצה! אין לי כוח שנועה תחליט!

נועה: די אריאל מספיק, בואו נשב שנייה בגינה ונחליט...

(קוטעת את נועה)

אריאל: אחלה, ולאן בדיוק נחליט שהולכים?

עומר + שי ביחד: (עומר) לגלידה! (שי) לפיצה!

נועה: לא קלטת?! לאן?

עומר + שי ביחד: (עומר) לגלידה! (שי) לפיצה!

נועה: זה רעיון! גלידה פיצה, (עושה תנועה עם היד) ילה מי בא לגליצה!?

(הם צוחקים)

אריאל: מה ניסגר... בואו לקניון, יש שם גם גלידה וגם פיצה.

נועה: יו איזה חפירה, בואו שנייה לגינה.

(מנסים לעבור דרך הגינה כדי להתיישב על הספסל – הגינה צועקת)

גינה 1: אפ! אפ! אפ! זהירות! מה נסגר אתכם, לא לדרוך!

גינה 2: אפ! אפ! אפ! מה אמרתי לכם?! אמרתי לא לדרוך!

גינה 1: אפ! אפ! אפ! מה אתם לא רואים לאן אתם הולכים?

גינה 2: אפ! אפ! אפ! לחזור מיד אחורה! אני לא מסכים!

עומר: (נבהל) אמל"ה! מה זה היה?

שי: משהו דיבר אלינו...משם... כאילו מהאדמה, איזה הזיה...

אריאל: די... זה היה באמת מוזר.

נועה: בטח מנסים לעבוד עלינו... אל תענו לאף אדם זר.

גינה 1: אפ! אפ! אפ! אף אחד לא מנסה לעבוד עליכם.

גינה 2: אפ! אפ! אפ! קצת נימוס לא יזיק לכם!

(הילדים עומדים קפואים הם המומים)

כל הילדים ביחד: זה מהגינה.

גינה 1: נכון מאוד, זאת אני, הגינה.

גינה 2: לא סתם גינה, גינה לי חביבה.

Q 2 פלייבק גינה לי חביבה - ללא מילים - מצחיק

(הגינה פורצת בריקוד ושרה בשמחה)

גינה ביחד:

גינה לי, גינה לי, גינה לי, חביבה!

כל צמח בה פורח... (וממשיכה לשיר בעצב)

הראש שלי קרח...

עומר: אני פשוט לא מאמין למשמע אוזני!